

KHS rötter

- 1918 bildades Förbundet för Kristet samhällsliv av bl.a. Nathanael Beskow.
1937 grundades Förbundet för Kristen humanism av bland andra Georg Landberg och Manfred Björkquist.
1971 slogs de två organisationerna samman, och Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn bildades.



Du är välkommen som medlem i KHS

Som medlem får du Årsbok för kristen humanism och samhällssyn.

Flera gånger per år kommer också rundbrev med reflektioner, betraktelser och annat kring något tema.

Du får inbjudan till sommarmötet och information om KHS arbete.

Medlemsavgiften är 175 kr per år (studerande 100 kr; familjer 225 kr). Önskvärd avgift: 300 kr. Bankgiro: 276-6327

KHS har ett kontor i Uppsala med en halvtidsanställd sekreterare.

Telefon: 018-10 17 39, 076-794 17 63

Postadress: KHS
Samaritergränd 2
753 19 Uppsala

E-post: kansli@kristenhumanism.org

Ordförande: Hilda Lind, Linköping
V. ordf: Georg André, Jönåker
Förb-sekr: Karl Högberg

Webplats: www.kristenhumanism.org

Blogg: denkristnahumanisten.wordpress.com

Röster om KHS:

Man blir stimulerad på KHS sommarmöten. De är en trygg gemenskap under kravlösa former, där behöver man inte spela en roll för att passa in.

Helen Rangman, studerande, Bromma

På KHS sommarmöten, i årsbokens många utblickar och i mötet med KHS-medlemmar finns en vilja till samtal i öppenhet, som vi lider brist på i Sveriges "elit"-kulturliv och samhälle. "Tystnadens kultur" bryts på ekumenisk, kristen grund inom KHS.

Gustav Josefsson, lärare, Helsingborg

Kristen humanism är för allvarligt för välformulerade snuttar, men... Bara detta att KHS kan omsluta politiken i ett kristet sammanhang. Och alla vänner man lärt känna, medmänniskor från olika kyrkotraditioner. Och för barnbarnen är sommarmötena ljusa och roliga barndomsminnen.

Ritva Maria Jacobsson, professor, Stockholm

Det behövs en kraft i dagens kristenhet som ärligt brottas med de stora frågorna och kritiskt prövar företeelser i kyrka och samhällsliv. KHS behöver i än högre grad vara denna kraft – och en mötesplats.

Anders Wesslund, psykolog, Skellefteå

Vi behöver medvetet skapa mötesplatser där samtalen människor emellan kan ske, där de vardagliga tankarna kan lyfta och egna erfarenheter möta andras. Vi behöver platserna och vi behöver tiden för eftertanke och lyssnande. I somras var jag för första gången på KHS:s sommarmöte. Det visade sig vara en god mötesplats.

Valborg Lindgärde, högskolerektor, Bjärred



FÖRBUNDET FÖR KRISTEN
HUMANISM OCH SAMHÄLLSSYN

Går det att i början av det nya årtusendet finna en väg för människan, som rymmer hennes storhet och samtidigt kan hantera hennes förödande destruktivitet? Balansgången mellan skaparkrafterna och våra djupaste avgrunder är svår ...

Går det alls att tro på människan längre, på hennes förmåga att handla gott, på möjligheten att gemensamt organisera ett gott liv för oss alla? Vi lever bortom utvecklingsoptimismens och de politiska ideologiernas storhetstid, bortom de förvrängda bilder och storslagna visioner dessa ofta var förknippade med.

Kan människans värde värnas i tider då det hotas från olika håll? Med vidgade samhällsklyftor och osäkerhet kring utvecklingen följer ökade våldsinslag och fientlighet av rasistisk, etnisk och sexistisk karaktär. Med konsumtions samhälllets ökade tempo, med allt större makt och plats för ekonomiska intressen underordnas och förtyglas människors reella behov.

Är det möjligt att utgå från människan i en tid då miljö och djurliv hotas av människans framfart? Både miljö- och djurrättsrörelser har uppmärksammat viktiga etiska frågor som också har med vår och planetens direkta överlevnad att göra.

Ar det möjligt att bekänna en tro på att Gud ännu bär upp denna värld? Finns det utrymme inom kyrkorna för människors mognad och utveckling i relation till varandra och skapelsen? Finns det plats för dialog med det omgivande samhället och olika religioners trosutövare? Går det att finna en väg mellan religiös fundamentalism och sekulär relativism, en väg som leder till fred, samlevnad och ökad rättvisa i ödmjuk och gemensam tillbedjan runt vår jord?

Frågorna är stora och de måste ställas. Humanismens roll i samhället är inte självklar, utmaningarna är också stora. Vi behöver mötesplatser för goda samtal, för besinnande eftertanke, kunskaps- och sanningssökande och kritiska ställningstaganden.

IKHS, Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn, möts humanism och kristen tro. KHS ser som sin uppgift att gestalta en hållning utifrån ett kristet-humanistiskt perspektiv, i både öppenhet och kritisk utblick mot kyrka och samhällsliv.

I KHS möts framför allt människor med önskan om öppna sinnen mot varandra och denna värld. Här lever det livsbejakande, det sinnliga och det svåra sida vid sida. Här finns nyfikenhet och intresse för mänskliga livsytringar i politik, kultur och samhällsliv. Det ekumeniska nattvardsfirandet över konfessionsgränser, sommarmötena och årsböckerna är några av förbundets kännetecken.

Går de stora frågorna att besvara? Något enkelt ja finns nog inte, men det är vår uppgift som människor att söka svar.

Välkommen med i sökandet!

Årsbok för kristen humanism och samhällssyn

KHS ger sedan 1939 ut en årsbok med artiklar om aktuella samhällsfrågor kring ett givet tema. Den innehåller dessutom en omfattande recensionsavdelning. Skön- och facklitteratur med anknytning till livsfrågor speglas och kommenteras.

Några årsboksteman:

Det goda livet (2000)

Drivkrafter (2001)

Människan och hennes plats (2002)

Tillräckligt mänsklig (2003)

Under samma himmel (2004)

Kraftkällor (2005)

Ansvar (2006)

Ordet är fritt? (2007)

Skillnader (2008)

Mellanrum (2009)



Sommarmöte

KHS inbjuder varje år till ett sommarmöte kring ett bestämt tema, ofta med anknytning till årsbokens tema.

Här möts barn och vuxna, äldre och yngre i lek och lyssnande, i debatt och gudstjänst, i föreläsningar och seminarier, i författarsamtal och musikupplevelser.



Lokal mötesverksamhet

På en del orter i landet arrangerar KHS-medlemmar ibland även lokala seminarier och föredrag. Se kalendariet på www.kristenhumanism.org för information.